

## Plantenweekend De Gelderse Poort

Op 18 augustus vertrokken we met 3 auto's naar de Ooijpolder voor een hopelijk interessant, maar in ieder geval een warm plantenweekend, én gelukkig bleef het droog, dat was wel heel belangrijk.

De organisatie lag in handen van Myra Meijering en Jan Cevat.

De totale groep bestond uit 11 personen, evenwichtig wel/niet lid van de Plantenwerkgroep.

Aan ons, niet-leden Linda en Els, werd gevraagd een stukje te schrijven over onze ervaringen van dit weekend.

Els, Jan en Ingrid troffen de andere deelnemers in Millingen a/d Rijn en we dronken daar samen koffie/thee.

Onze eerste excursie was een bezoek aan een zogeheten wiel, de Molenkolk, achter de dijk in Millingen.

Volgens Jan zou hier Polei kunnen groeien, een vrij zeldzame plant die alleen hier te vinden zou zijn.

En we vonden er vele naast nog veel meer interessante plantjes, zo ook het Klein vlooienkruid, Grote waterweegbree, Fraai duizendguldenkruid, Zwanenbloem en de Engelse alant.

De dag kon al niet meer stuk.



*1 De Molenkolk; foto: Renée Lankhorst*

Alles werd trouw en secuur gedocumenteerd door Gerrit.

's Middags bezochten we de Millingerwaard.

Daar parkeerden we op de parkeerplaats van de bekende Millinger theetuin en maakten een mooie rondwandeling van zo'n 6 km, waarvan het eerste stuk door drassig moerasgebied liep en een stuk langs de Waal.

Een prachtig natuurgebied wat ons zicht bood op diverse plassen en strakblauwe luchten.

Het pad waar we liepen was aan beide zijden geel van de Guldenroede. Prachtig. In een mooie vogelkijkhut aten we lekker beschut tegen de zon onze meegebrachte lunch.

Een mooier uitzicht voor een lunchplek kon je niet wensen.  
Veel bloeiend Pijlkruid in het water, naast Watermunt, Watergentiaan,  
Krabbenscheer en Wilde bertram.



*2 Luxe lunchplek*



*3 Uitzicht vanuit de vogelkijkhut; foto: Els Kempen*

We leerden het verschil te onderscheiden tussen Kruldistel en Kale jonkers, en zagen velden paars van de Grote kattenstaart.

Prachtig! Ook zagen we vlinders, vooral Witjes, én een Wouw (plant).

Ook langs de Waal kwamen we leuke dingen tegen zoals heel veel Doornappels en verschillende bijzondere paddenstoelen.



*4 Langs de Waal; foto: Renée Lankhorst*

We overnachtten in een hotel in Ooij waar we ook het gezamenlijke diner gebruikten.

Voorafgaand hieraan spraken we op het terras van het hotel, waar we een drankje dronken met een stel wat ons vol trots vertelde dat ze een steenuiltje hadden gered en toonde ons de foto op hun mobiel van het dier met grote bange ogen.

De volgende ochtend 19 augustus vertrokken we met de auto's richting Nijmegen. Vlak voor Nijmegen op de Ooijse Bandijk maakten we een stop bij een water met diverse watervogels waaronder Lepelaars.

Vervolgens reden we naar de Groenlanden voor een wandeling.

Daar was nog een toren van een voormalige steenbakkerij waar nu een slechtvalk zat te rusten.

We zagen Rode ogentroost, Vijfdelig kaasjeskruid, Grote stekelnoot, Gewone agrimonie, veel Zomerfijnstraal met mooie witte bloemetjes, Smalle waterweegbree en nog zoveel meer plantjes dat we ze niet meer allemaal konden onthouden.

Na een koffiestop in het beroemde Oortjeshekken vervolgden wij onze tocht met een rondje rond de Bisonbaai.

Ook daar weer een aantal leuke waarnemingen: Zwarte nachtschade, Beemdkroon, Zwarte mosterd, Welriekende ganzenvoet, Groot warkruid, die hele stukken met Brandnetel hadden omgelegd, Kruisdistel, Peperkers, Zandweegbree, en op het zand langs de Waal 2 bijzondere paddenstoelen waaronder de Tijgertaaiplaat.

Vol van onze indrukken dineerden we erg gezellig in Oortjeshekken.

Die avond maakten een aantal van ons ook nog een wandeling in de mooie landelijke omgeving.

De laatste dag vertrokken we naar een ander gebied.

In de buurt van Groesbeek ligt het natuurterrein De Bruuk.

Daar kwam de Blauwe knoop veel voor.

In het voorjaar staan hier veel planten van het blauwgrasland, zoals Rietorchis, Kleine valeriaan en Spaanse ruiter, nu vonden we alleen de Brede wespenorchis nog bloeiend.

We spotten een zwerm Puttertjes!

Na de lunch hebben we nog een heerlijke wandeling door de bossen op de St Jansberg gemaakt.

Het was een mooi gebied met een beekje waar we veel varens tegenkwamen; de Koningsvaren, Wijfjes- en Mannetjesvaren, Dubbelloofvaren en Brede stekelvaren. En de Reuzepaardenstaart.

En toch ook weer een aantal paddenstoelen, o.a. een prachtige Dikrandtonderzwam.

We maakten weinig kilometers, maar hebben des te meer gezien en sloten af met een drankje.

Een aantal van ons haalde de auto's op vanaf het startpunt van de wandeling van waar af we gezamenlijk vertrokken richting het Westen.

Zeer voldaan keerden we huiswaarts.

Het was een prachtig en gezellig weekend.

Zéker voor herhaling vatbaar.

Wellicht is er een zaadje geplant.

Linda en Els.